

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Tư, ngày 13/12/2023.

TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC

Phần 3

Chương 12

GIẢI ĐÁP HỌC PHẬT NGHI VẤN

BÀI 10: NHIỀU VĂN HÓA SẮC TỘC

Người tu học đang ngày càng xa rời sự bình đẳng đối đãi, vẫn là không thể dung hòa. Họ chưa nhận ra chân tướng vũ trụ nhân sanh là “*Ta và chúng sanh là một thể*”.

Hòa Thượng nói: “***Nếu có được nhận biết này, trong Phật pháp gọi là Phật tri Phật kiến – cái thấy biết của Phật, là vào được cảnh giới của Phật.***”

Mỗi người chúng ta đều có thể làm được nhưng không chịu làm. Chúng ta cứ nghe theo, tin theo tập khí sai sử mà không nghe và làm theo lời Phật dạy.

Hãy quán sát những niệm và hình ảnh làm ta động tâm sẽ biết chúng chỉ là vọng tưởng. Mọi vẻ đẹp hình tướng đều là giả, rồi cũng sẽ úa tàn. Thân thể vô thường cũng sẽ già đi và yếu hơn.

Chỉ vì sự sai sử của vọng tưởng nên có phân biệt rồi chấp trước khiến ai ai cũng phải cạnh tranh, đấu tranh, được mất hơn thua, không còn đối đãi bình đẳng.

Nguyên nhân vì con người không biết rằng “*Một bữa ăn, ngụm nước đều do tiền định*”. Tiền định không phải là trời định mà là phước báu định sẵn.

Những gì đã có trong vận mạng thì cho dù bị cướp đoạt cũng không mất đi mà quay trở lại bằng cách nào đó. Ngược lại, vận mạng không có tài khó mà được giao cả ngân hàng thì ngân hàng sẽ sụp đổ.

Con người sống nhờ phước nên chỉ cần tích cực tạo phước. Khi đã có phước thì mọi sự thuận lợi nhưng con người không tin hoặc nửa tin nửa ngờ về điều này.

Hòa Thượng nói: “***Trong vòm trời này, một sợi lông một cọng tóc cũng không sót lọt***”. Vậy thì ta đâu cần bận tâm, ngày ngày phải nhìn người mà cạnh tranh, mà đấu tranh.

Càng không cần khởi phân biệt chấp trước giữa ta và người. Sẽ hoàn toàn sai lầm khi coi gia đình và con cái mình là đặc biệt; còn gia đình và con cái người khác là khác biệt.

Hòa Thượng nói: “***Chân thật thể hội được cả thầy vũ trụ này, cả thầy địa cầu này là một nhà, vậy thì phân tranh giữa người với người liền sẽ không có***”.

Cũng sẽ không còn sự phân biệt giữa gia đình, dân tộc hay đoàn thể của mình với của người vì tất cả đều là một thể hòa hợp với nhiều văn hóa, nhiều sắc tộc.

Hòa Thượng nói: “***Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là giáo trình dạy chúng ta nhận biết về nhiều văn hóa, sắc tộc một cách lý tưởng nhất.***”

“Chữ Hoa biểu thị tận hư không khắp pháp giới vô số chủng tộc khác nhau. Chữ Nghiêm là không chướng ngại tức là cùng sống, tồn tại và phát triển một cách hòa bình”.

Hòa Thượng cho biết thính chúng tham dự pháp hội Hoa Nghiêm có tới 28 loại chủng tộc, đoàn thể khác nhau. Nếu nói thấu suốt thì có vô số các chủng tộc ở tận mười phương.

Ngài dẫn chứng chỗ này muốn nói rằng pháp hội của Phật không phân biệt chủng tộc tôn giáo, đều là hoan nghênh một cách bình đẳng.

Vô số chủng tộc mà vẫn cùng tồn tại hài hòa, không chướng ngại như trăm hoa khoe nét đẹp riêng của chúng. Vô số mà vẫn luôn tương thân tương ái, không có đối nghịch.

“Đây chính là một thế đại đồng, nếu bước vào được là vào cảnh giới của Phật,”
Hòa Thượng khẳng định.

Nhận thức được điều này sẽ khơi dậy trong mỗi chúng ta ý thức cộng đồng, trách nhiệm với những người xung quanh. Câu chuyện thời Covid đã cho thấy điều này.

Người nhiễm bệnh phải kiêng giữ cẩn thận để tránh lây nhiễm. Lễ vía Phật năm 2020, chúng ta vì cộng đồng mà đã hủy vé máy bay về Vĩnh Long vì biết khu vực này đã nhiễm dịch.

Tuy nhiên, người có ý thức cộng đồng lại đang quá ít. Họ có thể liệng chai nước, vỏ thuốc dọc bờ hồ xinh đẹp cho dù có thùng rác ở ngay gần.

Một việc nhỏ như vậy mà bỏ qua thì làm sao có thể có được ý niệm giúp ích xã hội hay đề cao thuần phong mỹ tục để giáo dục cộng đồng.

Theo Hòa Thượng chỉ dạy, con người khi sống phải biết “*vì người*” mà “*vì người cũng chính là vì mình*” bởi thế giới này là thế giới cộng sinh.

Bà Hứa Triết Cư sĩ cả đời hy sinh phụng hiến và khi ra đi không cần người bận tâm. Bà mất được một tháng, thông tin mới được công bố. Hòa Thượng Tịnh Thuận trước khi viên tịch, dặn mọi người không được cúng giỗ hay làm tuần thất vì Thầy không muốn lãng phí.

Vì Bà Hứa Triết và quý Thầy đã nhìn thấu được chân tướng sự thật nên mới có hành xử như vậy.

Hòa Thượng nói: ***“Nếu thấu suốt trong tận hư không khắp pháp giới này, hết thấy tất cả tinh cầu là một chỉnh thể thì tất cả mọi vấn đề liền được giải quyết”.***

Đã là một chỉnh thể thì chỉ cần một phần chỉnh thể đó bị đau sẽ làm toàn bộ chỉnh thể đều bị đau. Giống như một bộ phận trên cơ thể bị bệnh thì toàn bộ thân thể ta cũng như bị bệnh.

Vì thế mà nhà Phật không có sự phân biệt mà luôn có sự bình đẳng đối đãi, tôn trọng yêu thương lẫn nhau.

Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài chấp nhận cho mọi tầng lớp trong xã hội được xuất gia cho dù xã hội Ấn Độ thời đó phân biệt giai cấp khốc liệt. Bà La Môn

là giai cấp tôn quý nhất, kết nối Thiên thần và nhân gian, Sát Đế Lị là giai cấp vua chúa, Phệ Xá là thương buôn và Thủ Đà La là hàng nô lệ.

Tuy nhiên, dù ở giai cấp nào, nếu là người xuất gia sau thì vẫn hướng đến người xuất gia trước mình, có thể là giai cấp Thủ Đà La lúc trước để lễ kính và gọi người đó là tôn giả.

Hòa Thượng nói: ***“Nếu cùng sống trong một đoàn thể đa văn hóa sắc tộc mà có thể hòa thuận thì chúng ta sẽ hưởng một đời sống chân thiện mỹ huệ viên mãn.”***

“Vì sao Thế Tôn và chư Phật Bồ Tát muốn đạt đến mục tiêu này, chọn lấy phương pháp giáo học này? Chính là để chúng sanh biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh.”

Gần 3000 năm từ thời Thích Ca Mâu Ni Phật đến nay, bao đời tổ sư đại đức đều theo cách dạy của Ngài mà truyền cho thính chúng. Đó là dạy bình đẳng, ***“ta và chúng sanh đều là một thể”***.

Thế nhưng chúng sanh vẫn luôn sống trong phân biệt chấp trước, ngày càng rời xa tâm bình đẳng và càng lúc càng đối lập nên tạo bao chướng ngại khổ đau.

Hòa Thượng nói phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đối xử với mọi sự mọi vật mọi việc trên thế gian. Chỉ có xa lìa tâm phân biệt chấp trước thì mới vào được thế giới đại đồng.

Chúng ta làm công tác giáo dục luôn hoan nghênh đón chào tất cả mọi người có tâm đến giúp. Họ có thể là người tu thiền hoặc không có tôn giáo hoặc bất kỳ ai trong cộng đồng xã hội này.

Nếu là người tin Phật, Chúa, Thánh A La thì hãy đem lòng từ bi của Phật; đem thần ái thế nhân của Chúa; và đem tình yêu của Thánh A La đến với các con học trò và tất cả mọi người.

Để có thể đạt được ***“cái thấy”***: ***“Ta và chúng sanh là một thể”*** là điều không đơn giản. Đây là vào được tri kiến Phật là người chân thật học Phật./.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!